

It's
Your Choice !!!

Les 3 groep 8

GEWELD

Wat is geweld

Geweld is elke kracht (slaan, schoppen, enz.) gebruikt tegen : =>een andere persoon =>spullen =>dieren
Hierbij wordt **geen** rekening gehouden met de wil van de andere persoon.
De gebruikte kracht is van **meer dan geringe betekenis**.

**De politie is de enige die geweld mag gebruiken.
Dit is bij wet geregeld ! Hiervoor zijn dus regels!**



Geweldsspiraal



Geweld

Geweld kan dus worden gepleegd tegen spullen / goederen, dieren of tegen personen.
In de les vandalisme hebben we gezien hoe geweld tegen spullen / goederen wordt gepleegd.

In deze les geweld kijken we nu vooral naar het geweld tegen andere mensen en dieren.

Geweld kan op vele manieren. Bijvoorbeeld:

- Lichamelijk geweld (slaan schoppen enz.)
- Dreigen met geweld met 'n voorwerp of wapen
- Dreigen met geweld met woorden (bedreiging uitspreken)

Filmpje uitgaan en geweld

Van praten naar geweld.

Soms worden mensen zo maar kwaad. Ze zijn het ergens niet mee eens.

Je krijgt geen gelijk. Je voelt je oneerlijk behandeld.

Soms wil je alleen maar je mening geven.

Je wilt de ander misschien iets duidelijk maken. Ook kan het zijn dat je gewoon boos op iemand bent. Wat als een normaal gesprek eindigt in een flinke scheldpartij.

Over en weer worden er dan lelijke dingen tegen elkaar gezegd. Als je dan verkeerde woorden gebruikt, wordt de ander boos op jou. De boodschap die je wil geven komt bij de andere persoon niet aan. Hij / zij wordt door je houding, toon, harde stem, en boos kijken al zodanig geprikkeld dat hij niet meer naar je luistert. Hij / zij gaat in de verdediging. Er worden over en weer naar elkaar verwijten gemaakt.

Dit gaat vaak een tijdje zo door, op en neer over en weer.

Dan komt er een moment dat je zo kwaad bent dat woorden geen effect meer op de ander hebben. Nu is de kans op geweld plegen het grootst.

De klap volgt !

Er wordt geweld gebruikt !

GEWELD

Les 3 groep 8



Overval geldtransport

Geweld !!!

Sommige mensen gebruiken geweld om een doel te bereiken. Bijvoorbeeld om een **diefstal** te kunnen plegen. Denk hierbij maar eens aan een (**bank**) **overval**. Soms worden ook mensen in hun woning overvallen. Je **eigen huis** voelt dan **niet meer veilig**.

Een **onbekende** die zomaar met geweld je woning binnen dringt en **aan je spullen** zit. Daders schrikken er vaak niet voor terug om hun doel desnoods met geweld te bereiken. Slachtoffers worden **verwond** of soms zelfs **gedood**. Veel slachtoffers houden de rest van hun leven **littekens** of blijven **angstig**. Gelukkig is in Nederland deskundige **slachtofferhulp**. Slachtoffers kunnen bij hun rechtszaak hun zegje doen. De rechter legt vaak **schadevergoeding** op. Echter: Pijn of verdriet of je onveilig voelen kun je niet afkopen.



Geweld tegen hulpverleners !

Hulpverleners werkzaam op bijvoorbeeld **ambulance**, **brandweer** of **politie** werken voor ons allen. Zij willen helpen. Hulpverleners moeten niet achterom hoeven kijken of iemand geweld tegen hen zal gebruiken !

Laat ze hun werk doen !

Ook **ambtenaren van gemeente** of **het openbaar vervoer** verlenen service aan burgers. Toon **RESPECT !!!**



Hoe kwetsend !
Hou jij het bij ?

Ja hoor, chef
Zit al op een boete
van 750 euro !

Bedreiging ?

Filmpje
geweld tegen hulpverleners



Geweld in de sport !

Ook op de sportvelden wordt steeds vaker **geweld** gebruikt. Scheidsrechters, die in hun vrijetijd wedstrijden fluiten, worden **uitgescholden** en **bedreigd**.

Spelers, maar ook toeschouwers en leiders kunnen zich regelmatig niet **beheersen**. Onlangs werd een grensrechter door meerdere jongens (15 jaar) van een B1 elftal **mishandeld**.

De grens moest rennen voor zijn leven. Later die dag overleed hij. Heel Nederland spreekt er nu over



14 REGELS VAN JOHAN CRUIJFF

- 1 **Teampeler**
Alleen kun je niets. Samen
- 2 **Verantwoordelijkheid**
Maak niets kapot
- 3 **Respect**
Heb respect voor de ander !
- 4 **Samen**
Laat anderen meedoen!
- 5 **Initiatief**
Durf iets nieuws te doen !
- 6 **Coachen**
In een team help je elkaar !
- 7 **Nodig uit**
Laat iedereen meedoen
- 8 **Sociaal betrokken**
Niet alleen in de sport maar ook daarbuiten
- 9 **Techniek**
Dat is de basis
- 10 **Tactiek**
Weten wat je doet !
- 11 **Ontwikkeling**
Lichaam en geest !
- 12 **Leren**
Probeer iedere dag iets nieuws te leren !
- 13 **Samen spelen**
Belangrijkste in het team.
- 14 **Creativiteit**
Uitdaging en schoonheid van de sport



LES 3 GROEP 8



Pesten geeft mij verdriet
Niemand die dat ziet.

IK ben alleen
Helpen doet er geen een

Ik sta langs de kant
Iedereen die tegen mij
Samenspant.

Ik durf het niet te zeggen
Ze zullen de schuld bij
mij leggen.

Ik hoop op hulp
Dan pas kruip ik uit
mijn schulp

Ik wil ook blij zijn
Plezier maken
Dat is toch fijn

Laat mij **NIET** alleen !!
Dus ... pesten **Staken!**



GEWELD

Les 3 groep 8

Wat kun jij doen tegen pesten!

Pesters kunnen vaak ongestoord hun gang gaan. Kinderen die er bij staan **zwijgen of kijken weg**. De gepeste staat **alleen**. Veel kinderen vinden pesten **niet leuk**. Maar hoe pak je een pestkop aan? Je denkt: "Als ik iets zeg, word **IK** gepest!" Iedereen is anders. Probeer je in de gepeste **EN** in de pester te verplaatsen.

Durf NEE te zeggen! Spreek anderen aan als je iemand hoort roddelen over een ander. Dat is best moeilijk. Zoek andere kinderen die net als jij pesten, roddelen, schelden of geweld gebruiken **afkeuren!**



Filmpje pesten

Stoere KIDZ



pesten NIET!!



Stommerik!



Hoe zo pesten ???



Wie pest hier ???



pesten ???

Grondwet en rechten!

- Artikel 1 Iedereen is gelijk!
- Artikel 2 De wet regelt wie Nederlander is
- Artikel 3 Je mag worden wat je wil
- Artikel 4 Iedere Nederlander mag kiezen
- Artikel 5 Iedereen mag een verzoek indienen
- Artikel 6 Je mag geloven wat je wil
- Artikel 7 Je mag schrijven en zeggen wat je wil
- Artikel 8 Iedereen mag een vereniging oprichten
- Artikel 9 Je mag vergaderen
- Artikel 10 Je Privé is beschermd
- Artikel 11 Jij bent baas over je eigen lichaam
- Artikel 12 Jij bent baas in je eigen woning
- Artikel 13 Er is briefgeheim
- Artikel 14 Eigendom kan niet zomaar worden afgepakt
- Artikel 15 Je vrijheid kan niet zomaar worden beperkt
- Artikel 16 Straf alleen volgens de regels
- Artikel 17 Je kunt altijd naar de rechter stappen
- Artikel 18 Iedereen heeft recht op een advocaat
- Artikel 19 Je hebt recht op werk
- Artikel 20 Ben je in nood zorgt de overheid voor je



PESTEN

Op school zit je in de klas met meer kinderen. Jongens én meisjes. Sommigen zijn stoer en willen graag **aandacht**. Ze doen er alles voor om die aandacht ook te krijgen. Niet iedereen kan even goed in de groep **voor zich zelf opkomen**. Je hebt je **eigen karakter**.

Misschien ben je een beetje **verlegen** of ben je niet zo snel met woorden. Ook je **opvoeding** speelt hierin een belangrijke rol. Je hebt thuis geleerd om ook met anderen **rekening te houden**.

Je doet er alles aan om in de groep **er bij te horen**. Meestal lukt dat ook. Jij bent misschien wel goed in sporten waardoor je op die manier erbij hoort. Misschien heb jij juist een leuke hobby of ben je ergens anders goed in.

Meestal maken deze dingen het **makkelijker** er bij te horen. Er zullen altijd groepjes zijn en ga je liever met de een om dan met de ander. Maar zowel op school, op de club en ook in je verdere leven zul je moeten samenwerken. Accepteer **dat iemand anders is dan jij**. Samenwerken hoort er bij. Ook met degene die je minder leuk vind. Samen ben je sterker. Samen is het uiteindelijk leuker en heb je meer succes. Heb begrip en **respect** voor de ander !!



GEVECHT

Gepest worden is soms een **ongelijke strijd** die je niet altijd zelf krijgt opgelost.

Het is voor veel gepeste mensen een hele stap om **hulp te zoeken**. Je zit in een put waar je niet meer zelf uit kunt komen. Een tunnel waar aan beide kanten geen licht mee zichtbaar is. Pesten is regelmatig uitgebreid in het nieuws. Bijvoorbeeld omdat enkele scholieren maar één uitweg zagen.....



Fleur Bloemen

Heb je hulp nodig ?

Kindertelefoon

0800-0432
(GRATIS)

Chatten ??
chatbot@kindertelefoon.nl



ENIGE EN ALGEMENE KENNISGEVING

'met het allermooiste dat we hadden, is ons het meest verschrikkelijke overkomen'

Met onbeschrijflijke pijn in ons hart, hebben we afscheid moeten nemen van 'onze trots'

Tim Ribberink

Tim was nog maar 20 jaar
Dit bericht liet hij ons na:

Lieve pap en mam,
Ik ben mijn hele leven bespot, getreiterd, gepest en buitengesloten. Jullie zijn fantastisch. Ik hoop dat jullie niet boos zijn.

Tot weerziens, Tim



GEWELD

LES 3 GROEP 8



PUZZEL Pesten / Geweld



1 A		3 G		5 T				7 A
						9 G		
N		W		4 O		L	0	G
6 A		L		S		E		N
		D				P		
H			14 G		11			T
T		8 R			P			13 T
			L					
10 O		R			T		12 G	
			K					

Horizontaal

verticaal

- 1 bang
- 4 ruzie tussen landen
- 6 compleet
- 8 voor iemand.....hebben
- 10 niet stil kunnen zitten
- 12 maf

- 1 luisteren
- 3 met kracht
- 5 dat brengt ...
- 7 jaloers
- 14 goed gevoel
- 11 berouw

- 13 getal
- 15 goed

Om de puzzel te maken print je deze pagina

filmpje
Merel wordt gepest





GEWELD



Huiselijk geweld

Thuis is je veilige plek.
 Maar soms gebeuren er dingen achter die voordeur.
 Dingen die beter niemand ziet, hoort of weet.
 Er wordt soms gescholden, bedreigd of geweld gebruikt.

Veilig thuis Zuid-Limburg
 BEL: 088 - 8805014
 werkdagen 08.00 - 20:00 uur
 Veilig Thuis Noord-midden Limburg
 BEL: 088 - 0072975

Je weet niet hoe je hierop moet reageren.
 Juist diegene die het dichtst bij je staat maakt je ongelukkig.
 Je kunt wel eens erg bang zijn. Het gebeurt vaker. Je wordt onzeker.
 Soms hebben je ouders telkens ruzie. Als er geweld wordt gebruikt is dat des te erger.
 Je wil geen partij kiezen. Je zit er midden tussen in. **Wat kun je doen ??**
 Je denkt als ik wat zeg wordt het erger. Dat wil je juist niet. Maar wie kun je vertrouwen?



Een ding is zeker. Doe je niets gaat het door !
 Je kunt voor advies over Huiselijk Geweld Veilig Thuis bellen.

Vertel het een oom of tante, een vriend, vriendin, de juf of meester.
 Zij zullen hulp bieden. Ook de politie kan helpen.
 Bij mishandeling of nog erger geweld wordt de dader vaak voor een tijdje uit huis geplaatst.
 Zo wordt tijd gemaakt om de hulp op te starten.
 Een ding is zeker: **"HET GEWELD MOET STOPPEN"!!!**

Geweld tegen ouderen

De mens wordt steeds ouder.
 Ze zeggen wel eens: "Als je ouder wordt, ben je weer een beetje kind."
 Bij veel oudere mensen verandert het karakter en of hun gedrag
 Soms gaat er dan in de hersenen iets mis.
 Anderen begrijpen dit niet. Het is dan ook moeilijk met deze verandering om te gaan.

Ouderen mishandeling komt dan ook steeds vaker voor.

Geweld
 Krijgt de rode kaart



Nog meer vormen van geweld

Sommige mensen zijn ziek en denken en doen hierdoor anders.
 Zij kunnen soms zo maar om niets geweld gebruiken.



Geweld onder invloed.

Mensen worden ook gewelddadig door het nuttigen van **drank of drugs , teveel of te weinig medicijnen**



filmpje
zero tolerance



OPLOSSING PUZZEL

Verticaal	1 aadacht	3 geweld	5 troost	7 wraak	9 groep	11 spijt
Horizontaal	1 angst	4 oorlog	6 alles	8 respect	10 onrust	12 gek
	13 tien	- twee	14 geluk	15 ok		



